

Bardo Leest – Een koffer vol citroenen- Hassnae Bouazza

Bardo Leest

'Bardo Leest', de boekenclub van Bardo, neemt boeken als uitgangspunt voor onderlinge ontmoeting en verdieping. In gesprek zoeken we naar wat inspireert, schokt en vragen oproept. Samen bespreken we interessante, nieuwe perspectieven die verrijken. Een ieder die wil, kan aansluiten.



Een koffer vol citroenen

Op donderdag 6 november bespreekt Bardo Leest de roman van Hassnae Bouazza, Zij is een Marokkaans-Nederlandse journaliste, schrijfster, columniste en programmamaakster. In haar roman neemt ze de lezer mee in haar wereld. In een koekjeswinkel op het vliegveld van Casablanca realiseert ze zich dat ze met het plotselinge overrijden van haar moeder meer is kwijtgeraakt dan alleen een ouder.

Inhoud en indruk

'Een prachtig portret van haar zo bijzondere moeder, en over het verdriet om haar dood. Ontroerend en hertkenbaar.' Rosita Steenbeek

Voel je vrij om aan te schuiven!

Spreekt dit boek je aan en wil je dit met anderen bespreken? Je bent van harte welkom in het Leerhuis van Bardo!

Datum: **Donderdag 6 november 2025**
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start vanaf 19.30 uur
Kosten: deelname is gratis
Aanmelden: mail naar leerhuis@hospicebardo.nl
Adres: Burgemeester Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp
Parkeren: Het parkeerterrein bij Bardo is voorbehouden aan het bezoek van patiënten. Parkeergarage de Vier Meren is op 4 minuten lopen van Bardo.

Wij steunen graag lokale ondernemers in Hoofddorp. Loop daarom langs bij Boekhandel Stevens of bestel het boek via hun [website](#).